

Torsdag den 16/3-06

I dag var det "group field work" dag, og vi lavede derfor alle sammen noget forskelligt. Derfor er det også svært at skrive om, hvad alle de enkelte grupper lavede, men kan kun snakke på vores egne vegne.

Dagen skulle egentligt have været brugt på Grouse Mountain, men da vejret var lidt gråt i det, blev det til en dag med hjemmearbejde i stedet.

Vi startede dagen med at flytte fra 3-mandsværelserne til 4/5/6-mandsværelser. Og sikke en lettelse det var at få lidt mere plads. –og eget bad! Det var jo som at komme i himmerig..

Efter det fik vi en lektion i, hvordan man passer en computer. En gruppe havde nemlig efterladt den stakkels bærbare i loungen, hvorefter Rolfe T havde snuppet den, for at give dem en lærestreg.

Dette skulle gøre os opmærksomme på, at ingen (og vi gentager ingen) bærbare må efterlades uden opsyn, da man aldrig ved hvad rengøringsdamerne kan finde på..

*Derefter gik grupperne hver til sit, og begyndte på dagens opgaver. Vores gruppe lagde ud med, at lave vores PowerPoint show færdigt. Dette skal jo som sagt vises i næste uge, for nogle yngre canadiere.

Efter det gik vi i "marken" for at spørge forskellige folk om, hvad de synes om USA mm..

Efter at have knoklet på livet løs, følte vi trang til lidt shopping og noget mad.

Der var nogle som spiste burgere, andre spiste sushi og så var der dem, som bare valgte at smøre sig ind i ketchup og drikke lidt "mountain DUDE". (Vi nævner ingen navne, Umut)

En ting vi har opdaget og undret sig meget over, er at der ikke er spejle i prøverummene i tøjbutikkerne. Man skal gå ud i selve butikken og kigge i de spejle der hænger der. Det er lidt underligt at vænne sig til og samtidig også lidt grænseoverskridende. –For man finder først ud af, hvor dårligt tøjet eventuelt sidder, når man har vandret



hele vejen ud gennem butikken og har placeret sig foran spejlet og alle de nysgerrige mennesker. Stadigvæk er vi også fascineret af "double Gulp", hvor man får 1,8 L sodavand for blot 13 kr, og også den høflighed der generelt er blandt befolkningen. Vi kigger stadig underligt på hinanden, når en ekspedient spørger om det obligatoriske "hello, how are you today", men er dog så småt ved at vænne sig til det.

En anden ting vi har opdaget er, at mange af de folk som hører os tale, tror at vi er tyskere. –Det synes vi ikke just er positivt, og skynder os derfor at forklare, at vi altså ikke er tyskere. Det vil vi sørme ikke have på os..!

Andet er der ikke rigtigt sket i dag.

Så vi slutter herfra.

Ulla & Jes (Anne Louise, Jacqueline & Katrine), live from Vancouver

Tilbage til studiet