

Dagbog den 12. marts 2006

Da nogle af os var gået forholdsvis tidligt i seng, stod vi også ret tidligt op. På jagt efter morgenmad gik vi en tur i seveneleven. Klokkerne ti skulle vi alle mødes i lobbyen/ receptionen/ hvad Rolf ellers vil kalde den, da vi skulle på tur til Harbour Centre Tower. Det blev dog lidt senere end ti, inden vi kom af sted, da visse personer havde glemt diverse ting og sager. Efter en fin lille gåtur på små ti minutter, kom vi til udsigtstårnet (altså Harbour Centre Tower hvis nogen er i tvivl).

"The Lookout", som udsigtsplatformen kaldes, i Harbour Centre Tower ligger på 40'erne etage. Vi tog elevatoren op og fik en flot udsigt over byen på vejen. På udsigtsplatformen kunne byen og omegn ses i en 360° vinkel. Vi rendte glade rundt omkring og tog en masse billeder af udsigten, som var fantastisk. Udover at kunne se hele byen og alle skyskraberne, kunne vi se de omkringliggende bjerge, Stanley Park, som vi skal ud i senere på ugen, og vi kunne endda se over til staten Washington!



Efter omkring 300 gruppebilleder (måske er 300 en lille overdrivelse, men som I ved fremmer det forståelsen), gik turen ned med elevatoren.

Så skulle turen gå til Granville Island, og det blev noget af en oplevelse. Efter Merete havde spurgt hver eneste buschauffør, om de kørte til Granville Island, (svaret var konstant bus nummer 50), kom den rigtige bus endelig. Der var så et lille problem. De buskort vi havde fået hjemmefra, som BURDE virke, virkede ikke. Derfor skulle vi betale for 29 billetter, som kostede 2,25 dollars hver. Det blev i alt lidt over 60 dollars, og det skulle vi skrabe sammen i mønter, da sedler ikke blev accepteret. Det endte med, at nogle betalte deres billet mens andre "glemte" det. Og det virkede også som om, at buschaufføren var ret ligeglad. En højst interessant bustur.

Men vi ankom da til Granville Island til sidst og efter en kort briefing, fik vi selv lov til at gå rundt. Vi gik rundt og så på de forskellige butikker, og derefter gik vi ind på Granville Market, hvor de solgte forskellige ting, især madvarer. Vi spiste frokost udenfor ved vandet sammen med en del måger, der virkede mere entusiastiske overfor vores mad, end vi selv gjorde. Vi skulle mødes halv to ved the Community centre i parken hvor vi skulle snakke med Meretes canadiske familie, som bor her i Vancouver. Inden nåede vi dog en tur på legepladsen, hvor der var et par stykker, som fik nogle sjove rutsjeturer. Vi mødtes, som sagt, med Meretes familie inklusiv hund, som svarede på vores sparsomt forberedte spørgsmål (altså familien ikke hunden). Vi fik blandt andet at vide, hvor de gode shopping-steder er, og de fortalte om British Columbias velfærdssystem, og hvad de mente om amerikanerne. Herefter gik turen hjem, hvor vi gik hele vejen i stedet for at prøve lykken med bussen igen.



*ET af de fantastiske 300 gruppebilleder.*

Siri, Daniella, Sofie, Kevin